

Liturgie

herdenkingsdienst

Liesbeth Leeuwenburgh-Goudriaan

5 augustus 1950

5 maart 2024



Locatie:	Ichthuskerk 's-Gravendeel
Datum:	Dinsdag 12 maart 2024
Aanvang:	13:30 uur
Voorganger:	Ds. W. de Hek
Organist:	Lianne van Dam-Bron

Inleidend orgelspel

Bij het binnendragen speelt de organist: 'Groot is Uw trouw'

Welkom

Stil gebed

Woord van afhankelijkheid

Zingen: 'Ik hef mijn ogen op naar de bergen'

Ik hef mijn ogen op naar de bergen
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U Heer,
Die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U Heer,
Die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn Beschermmer,
Die over mij waakt,
Die niet sluimeren of slapen zal.

Wat kan mij gebeuren
door zon of door maan.
U bent mijn schaduw,
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven,
mijn komen en gaan.
U beschermt mij tot in eeuwigheid.

Mijn hulp is van U Heer.

Mijn hulp is van U Heer.
O, van U.

Herinneringen aan Liesbeth

Luisterlied: 'God van liefde'

God van liefde, God van trouw,
U die alles schiep
mij ook maakte, mij hier ziet
mij in 't leven riep
In de stilte, in de storm
bent U om me heen
God van liefde, God van trouw
U bent nooit alleen

God van vrede, God van recht
van gerechtigheid
U die mij beschermt, vergeeft
mij van schuld bevrijdt
Slaan de golven om mij heen
Heer u bent erbij
God van liefde, God van trouw
U ziet om naar mij

In de stilte, in de storm
bent U om me heen
God van liefde, God van trouw
U laat nooit alleen

Gebed

Lezen: Psalm 125

1. Een pelgrimslied.

Wie op de HEER vertrouwt is als de Sionsberg,
die onwankelbaar vast staat voor eeuwig.

2 Zoals de bergen Jeruzalem omringen,
zo omringt de HEER zijn volk
van nu tot in eeuwigheid.

3 De scepter van het kwaad zal niet rusten
op het land van de rechtvaardigen
en de rechtvaardigen zullen het onrecht
de hand niet reiken.

4 Wees goed voor wie goed is, HEER,
voor de oprechte van hart.

5 Maar wie een dwaalweg gaat –
HEER, verdrijf hem en allen die onrecht doen.
Vrede over Israël!

Zingen: 'Heer, ik kom tot U'

Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,
Dat als ik aan uw voeten ben,
Trots en twijfel wijken,
Voor de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind,
Gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichterbij,
Dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen, diep in mij
En Heer, leer mij Uw wil,
Zodat ik U steeds dienen kan.
En elke dag mag leven
Door de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind,
Gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind,
Gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.

Dan zweef ik op de wind,
Gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.

Overdenking

Zingen: 'Groot is Uw trouw' (Opwekking 123)

Groot is Uw trouw, o Heer,
Mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde,
Die Gij steeds waart,
Dat bewijst Gij ook nu.

Groot is Uw trouw, o Heer,
Mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde,
Die Gij steeds waart,
Dat bewijst Gij ook nu.

Groot is Uw trouw, o Heer.
Groot is Uw trouw, o Heer.
Iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer,
Aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden.
En Uw nabijheid, die sterkt en die leidt.
Kracht voor vandaag,
Blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is Uw trouw, o Heer.
Groot is Uw trouw, o Heer.
Iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer.
Groot is Uw trouw, o Heer.
Groot is Uw trouw, o Heer,
Aan mij betoond.

Dankgebed

Zingen: 'Lichtstad met uw paar'len poorten'

Lichtstad met uw paarlen poorten,
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

Zegen

**Tijdens het uitdragen wordt het lied 'Eens als de bazuinen klinken'
gespeeld**