

Liturgie

voor de dankdienst voor het leven van

Jacobus Johannes van Vliet

Jac

31 juli 1942

23 december 2024



op maandag 30 december 2024 om 11.00 uur
in de Hervormde Kerk te Piershil

Voorganger: ds. D.C. Groenendijk
Ouderling van dienst: dhr. Peter de Lange
Organist: Mw. C. de Ronde

Bij het naar binnen begeleiden luisteren wij naar de melodie van :

‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’.

Welkomstwoord

Intochtslied: Er is een God die hoort

Vreugde of blijdschap, droefheid of smart,
er is een God, er is een God.
Stort bij Hem uit, o mens toch uw hart,
er is een God die hoort.
Ga steeds naar Hem om hulp en om raad,
wacht niet te lang, 't is spoedig te laat.
Dat niet door twijfel 't hart wordt verstoord,
er is een God die hoort.

God schonk zijn Zoon in Bethlehems stal,
Heer van het al, Heer van het al.
Hij droeg vernedering, smaad zonder tal,
Heerser van 't gans heelal.
Want onze Schepper, Koning der aard',
heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard.
Ga dan naar Hem, nu 't morgenlicht gloort,
Hij is de God die hoort.

Van oost tot west, van zuid tot noord,
mens, zegt het voort, mens zegt het voort.
Wordt 's Heren liefde alom gehoord,
mensenkind, zegt het voort.
Dwaal niet in 't duister, ga niet alleen,
maar zoek het heil bij Jezus alleen.
Dat al uw hoop op Hem is gericht,
Jezus is 't eeuwig licht.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed

Persoonlijke woorden van Sophia en Alida over vader

Persoonlijke woorden van Pim Visser over zijn vriend

Zingen: Joh. de Heer 150

1. Welk een Vriend is onze Jezus,
Die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij 't al niet brengen
in 't gebed tot onze Heer.
2. Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in 't strijduur beeft,
Gaan wij dan met al ons strijden
tot Hem, Die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, Die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is 't, Die ons schraagt.

3. Zijn wij zwak, belast, beladen
en terneergedrukt door zorg,
dierb're Heiland, onze toevlucht!
Gij zijt onze hulp en borg.
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
In zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

Persoonlijke woorden van Daan Plandsoen

Eerste Schriftlezing: Openbaring 22: 1-7 en 21-24

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

1. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer.
2. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht.
3. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 'Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn.'
4. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.'
5. Hij die op de troon zat zei: 'Alles maak Ik nieuw!' – Ik hoorde zeggen: 'Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.' –
6. Toen zei Hij tegen mij: 'Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef Ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft.'
7. Wie overwint vallen deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn.

21. De twaalf stadspoorten waren twaalf parels, elke poort een parel op zich. De straten van de stad waren van zuiver goud en schitterden als glas.

22. Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel, met het lam.

23. De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht.

24. De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde brengen daar hun eerbewijzen.

Tweede Schriftlezing: Johannes 6: 35 en 47-51

35. 'Ik ben het brood dat leven geeft,' zei Jezus. 'Wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij geloofd zal nooit meer dorst hebben.

47. Werkelijk, Ik verzeker u, wie geloofd, heeft eeuwig leven.

48. Ik ben het brood dat leven geeft.

49. Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn zij gestorven.

50. Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald; wie dit eet sterft niet.

51. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat Ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam.'

Zingen: Evangelische Liedbundel 413: 1, 3 en 4

1. Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond're stad zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deez' aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieuw Jeruzalem.

3. Schoon tehuis voor moede pelgrims,
 komend uit de zandwoestijn,
 waar zij rusten van hun werken
 bij de springende fontein.
 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
 luist'ren naar zijn liefdesstem,
 daar geen rouw meer en geen tranen,
 in het nieuw Jeruzalem.

4. Wat een vreugde zal dat wezen,
 straks vereend te zijn met Hem,
 in die stad met paarlen poorten,
 in het nieuw Jeruzalem.
 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
 luist'ren naar zijn liefdesstem,
 daar geen rouw meer en geen tranen,
 in het nieuw Jeruzalem.

Overdenking

Zingen: Lied 753

1. Er is een land van louter licht
 waar heilgen heersers zijn.
 Nooit gaat de gouden dag daar dicht
 in duisternis of pijn.

2. Daar is het altijd lentetijd,
 in bloei staat elke plant.
 Alleen de smalle doodszeescheidt
 ons van dat zalig land.

3. Men ziet het veld aan de overkant
in groene luister staan,
als Israël 't beloofde land
zag over de Jordaan.
4. Maar ach de stervelingen staan
hier huiverend terzij
en durven niet op weg te gaan,
het duister niet voorbij.
5. Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden 't land zien van ons hart,
dat 't hemels licht bescheen.
6. God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: Toekomst vol van hoop (Sela)

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

Zegen

**Tijdens het afscheidsdefilé en het naar buiten begeleiden
luisteren wij naar de melodie van**

‘Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser’.